

Beste ouders,

Graag laten wij zien waar we in de klas aan werken. Enthousiast zijn wij vorige week begonnen met ons nieuwe thema, sprookjes!



Vorige week hebben we het sprookje roodkapje behandeld en deze week hebben we het over de wolf en de 7 geitjes gehad.

Bij ieder sprookje zingen we liedjes, lezen we boekjes en knutselen we de prachtigste werkjes.



Iedere dag lezen we een sprookje uit één van onze sprookjesboeken. Aan het begin van de week is dat 'het sprookje van de week', daarna kiezen de kinderen iedere dag een nieuw sprookje. Inmiddels hebben we er al best veel gelezen maar gelukkig zijn het er genoeg!

De kinderen van groep 2 maken bij het sprookje 'De wolf en de 7 geitjes' de klok waar het kleinste geitje verstopt zat. Ze moeten goed kijken op welke plek ze de getallen moeten plakken.



Met een klein groepje knutselen we de geitjes van vouwblaadjes. We leren verschillende vouwtechnieken als '16 vierkantjes' en 'de vlieger'.

In het speelhuis spelen we de sprookjes na, soms zijn we zelf de personages en soms spelen we met handpoppen. Hier geven Semmy en Suus een voorstelling over roodkapje.





Bij het thema sprookjes horen natuurlijk ook kastelen! Die kan je van allerlei materiaal maken.



Bijvoorbeeld in de bouwhoek met de blokken. Gelukkig kon juf nog net op tijd een foto maken!



Ook met onze nieuwe zandtafel kunnen we mooie kastelen maken.

We zijn dus heerlijk aan het spelen rond dit thema! Volgende week gaan we verder met de kikkerkoning en wie weet welk sprookje we daarna gaan kiezen, ze zijn in ieder geval allemaal hartstikke leuk!

Groetjes van groep 1/2 b