

# Groep 8.

We zijn het schooljaar net begonnen en we hebben nu al heel veel gedaan.  
We hebben al gegymd en daarvoor hebben we een speciale gymdocent hij heet marco.  
We hebben op maandag gym van 14:00 tot 14:45 en op woensdag van 11:30 tot 12:15.  
En we doen heel veel op de chromebooks zoals rekenen, spelling, taal en engels.  
Met rekenen, spelling en taal gebruiken we Snappet en met engels doen we duolingo.  
We hebben ook al een keer het klokhuis gekeken op het digibord.  
Dat hebben we allemaal al gedaan in twee dagen.  
Groetjes Rowin

## Zwembad



Vorige week woensdag gingen we met de klas naar het zwembad De zeehoek in Wervershoof. Tussen 1 uur en tien over 1 moesten we verzamelen bij school. Een paar moeders reden met kinderen naar het zwembad. Er zaten ong. 3 tot 4 kinderen in de auto. Toen we er waren moest je je geld geven aan juf en die betaalde toen bij de kassa. In het zwembad gingen we gelijk met z'n allen in de glijbaan. Later deden we meiden pakken de jongens in het zwembad dat was heel leuk. En je kon ook in de jacuzzi en het water daarin was heel erg heet. Rond 14:30/15:00 gingen we omkleden. We maakten ook aan het eind een leuke groeps foto met z'n alle in het zwembad. Het was heel erg gezellig en we gaan vaker dit soort leuke uitjes doen. Nou dit was het wel dus. Doei doei.

# Brief

We hebben allemaal een brief geschreven naar je eigen. Dit is de brief van Jochem. Juf bewaart hem tot de laatste week voor de vakantie.

Medemblik, 4-9-17

Hallo Jochem,

Ik kom uit medemblik en heb deze brief over groep 8 gemaakt.  
Ik zit nu in groep 8 en we hebben een hele leuke klas.

Ik ging op vakantie naar frankrijk en het was heel gezellig en we gingen naar allerlei plaatsen.

Voordgezetonderwijs ik ga dit jaar de nio toets maken en die bepaalt je advies met de entretoets en de cito en de juffen bepallen ook natuurlijk mee en dan als ik me advies weet kan ik bepallen naar welke school ik ga en ik denk dat ik naar de dijk ga maar weet het niet zeker.

Chroombooks we gaan veel op de chroombooks doen zo als spelling en taal en rekenen en nog engels en dat vind ik heel leuk.

En we krijgen een eind musical en heb er heel veel zin in .  
dit was mijn verhaal.

Groetjes Jochem.

# Hardlopen en fietsen



Het was donderdag rond half elf.

Wij gingen met de hele klas naar de skeelerbaan om te kwalificatie.

Er mogen 3 jongens en 3 meiden mee rennen op draverij zondag.

We spitsen de groep in 2e jongen en meiden,

De jongens gingen eerst fietsen en de meiden rennen.

Met fietsen ging je eerst de techniek oefenen en daarna wedstrijd in een team van 2 met tien vragen al had je de vraag goed 1 een half rondje skeelerbaan en fout 2 rondjes. Je moest met rennen met een soort van paard op 2 wielen achter je rennen. Dat was ongeveer 60 meter 1 tegen 1 rennen. Zondag om half een moest je bij de spar zijn.

Bij de meiden deden mee Jolijn en Linn. Bij de jongen deden

Robbie, Koen en Sven mee. Wij moesten ongeveer 100 meter rennen

in een poule van 4 meiden en jongens. Van de maria waren Jolijn en Sven in de finale maar, jammer we verloren allebei. Dat was jammer.

Dat was de Hardloperij.....