

Nieuws uit groep 3!

Wij zijn dinsdag 29 mei op schoolreis geweest naar De Linnaeushof. We vertrokken even na half negen met de bus. De stemming zat er gelijk goed in, want er werd gezellig Kinderen voor Kinderen gedraaid. Eenmaal aangekomen in het park mochten de kinderen hun tas op de verzamelplek achterlaten en zelf lekker gaan spelen. We hebben veel leuke dingen gedaan: van botsen in de botsauto's, glijden van een hoge glijbaan, springen op de trampolines, rijden met het treintje tot spelen in de waterspeeltuin. Het was erg mooi weer (lees: behoorlijk heet) en we hebben een hele leuke dag gehad! De kinderen kwamen blij, maar moe thuis. En de begeleiders ook...!





Er zijn nog meer foto's gemaakt. Deze worden binnenkort op de site geplaatst!