

Schoolreisje

Speeltuin Neshof Onderdijk



Woensdag 13 juni was het dan eindelijk zover, het schoolreisje van de kleutergroepen! Zoals ieder jaar gingen we met de kinderen naar Speeltuin Neshof in Onderdijk en zoals ieder jaar was het weer een feestje. Het weer zat gelukkig erg mee, droog en niet te warm.



Na ongeveer een uurtje spelen kregen we wat honger en dorst. De kinderen kregen een lekker zakje chips en een beker limonade. Ook werd er gesmikkeld van de bananen en appels.



Daarna hadden we weer genoeg energie om verder te spelen!





Aan het einde van de ochtend kregen de kinderen nog een ijsje en toen kwamen de ouders ons ophalen. Iedereen bedankt voor het rijden en de hulp in de speeltuin! Het was een hele leuke dag!