

Groep 7A presenteert



SCARY TALES GRIEZELVERHALEN

**ALLEN VOOR ECHE
GRIEZELFANS!**



Nog niet zo lang geleden, rond 31 oktober, waarde er een vreemd virus rond in Groep 7A. Een griezelvirus. Als bezetenen lieten de kinderen het ene na het andere verschrikkelijke verhaal uit de pen vloeien. De resultaten zijn, voor wie durft, hieronder te lezen...

Lois: Een griezelige school!

Op een dag gingen we met de hele klas op school slapen! Helemaal alleen! Het leek ons super tof. We gingen overdag spelletjes spelen en koek happen. {Toen was het avond} We wisten niet wat we wilden eten, maar het was toch patat geworden. Na het eten deden we onze pyjama aan. Het was buiten super donker! En toen bedacht meester Tom: misschien kunnen we verstopperje doen door de hele school! We vonden dat een goed idee. Meeste Tom zei dat hij zou tellen. Tara, Carlijne, Eline en ik zeiden: tot 200. Toen gingen we beginnen. We lieten wel een paar lichten aan. Tara, Carlijne, Eline en ik gingen naar zolder maar dat was geen goed idee! We deden het licht aan. Maar toen zagen we heel snel een schaduw. We waren doodsbang! We gingen ons heel snel verstoppen in een donker kamertje. Toen zagen we dat het een heks was... Ze ging schreeuwen en zei ik kom jullie halen hahahahahaha! We wouden wegrennen maar dat kon niet. Toen ging ze in de wc kijken. Dus toen renden we naar de klas van groep 5. We zaten daar heel stil in het donker te huilen. Toen dachten we, we gaan haar pakken toen renden we naar haar toe. Maar toen bleek dat ze in dieren kon veranderen en toen veranderde ze in een wolf. Tara, Carlijne, Eline en ik wisten niet wat we moesten doen dus we trokken de staart eraf. En stoken haar in de fik. Toen kwamen meester Niels en meester Tom en die vroegen wat er was gebeurt dus we vertelden het hele verhaal. Toen gingen we naar de klas en kwam de hele klas samen. Het was al 3 uur dus we gingen maar slapen. Meester Tom bewaakte de hele nacht de klas. {Toen was het ochtend} Meester Niels en meester Tom kwamen met een lekker ontbijt op bed dus dat aten we op. Daarna gingen we ons omkleden en pakten we onze spullen. Toen gingen we naar huis en zei iedereen tegelijk! doe!

Andy: De verschrikkelijke hamburger

Er was eens een man die heette: Magie. Hij was dakloos en sliep meestal onder een brug tussen het vuilnis. In de nacht was Magie op weg naar de Fasolis, een restaurant. Eenmaal aangekomen bij de Fasolis vond hij daar is het gras 2\$. Hij was heel blij en besloot om een hamburger te kopen. Het rare was dat bij het bord van de hamburger stond dat ze uitverkocht waren. Magie dacht: lekker boeien. En kocht de hamburger. Hij nam hem mee naar een brug. Hij voelde zich moe en viel per ongeluk in slaap. Hij droomde dat er een heks was, die op een bezem vloog en een drankje vasthield. De heks vloog naar de brug. En druipt het drankje leeg op de hamburger. Magie schrok wakker en nam een hap. Wordt vervolgd...

Tara: Een spookachtige nacht

Er was eens een meisje Senna. Zij ging naar haar bed en daar kwam zij tot een enge ontdekking. Er zat een clown onder haar bed. AHHHHHHH! schreeuwde ze. Mama Papa help! Toen haar ouders boven waren zei senna dat er een clown was. Nee, natuurlijk zit er geen clown onder je bed. Maar ik zag echt een clown. Ga maar slapen, er is niks zij haar moeder. Senna ging weer liggen en ineens hoorde ze een harde gil. Mama, dacht ze. Ze rende naar beneden. Niks. Ze ging terug naar boven. Niks. Ze keek onder haar bed: niks. De clown. Wordt vervolgd...

Lennie: De Tweekoppige Draak

Er was eens een tweekoppige draak. Niemand kon hem verslaan, tot er een ridder kwam. Hij had al genoeg draken verslagen. Hij dacht dat dit een makkie was. Maar nee! Ze vochten tot de dood. Maar de ridder was gewond en hij vluchtte. Maar hij kwam terug. En vocht, maar hij ging dood... En de draak was was de baas van het koninkrijk. Maar de ziel van de ridder zweefde nog ergens rond. En er was nog een jonge ridder. En de ziel van de jongen was nog jong, en de dode ridder zijn ziel kon makkelijk in zijn hoofd. En de jongen was sterk en vlekziebol. dus misschien was hij sterk genoeg? Hij versloeg de draak. Iedereen was blij en hij werd de nieuwe koning! einde.





Carlijne: De verdwenen kinderen

Er waren eens 5 kinderen. Ze heetten Ninou, Lois, Bo, Liz, en ik zelf. We hadden een film avond! Maar niet alleen dat... Ook logeren, leuk toch! Wij hadden 2 films gekeken. Alleen... we hoorden allemaal geluiden! Liz en Bo gingen even kijken. Alleen 5 minuten later waren ze nog niet terug! Ninou, ik en Lois waren bezorgd. Opeens hoorden we een eng liedje. We dachten het is de tv maar, dus. Opeens ging de voordeur op een kiertje open. Daarna zagen we een schaduw van een enge man. Hij zei: zoeken jullie die twee meiden in de achterbak? We zeiden: ja, mogen wij ze weer terug? En hij zei: kom ze maar halen hahahaha! We fietsten er achterna. Opeens kwamen we bij een bos terecht! En nog erger: we waren de auto kwijt. We zagen een bordje en daar stond op: het bos der doden. Ik zag zag allemaal graven, het was serieus 3:00 uur 's nacht. Opeens hoorden we hetzelfde gezang. We fietsten heel hard weg. Toen zagen we een boomhut. We fietsten er naar toe. We klommen er in en verstopten ons in een kastje. We hoorden dat het gezang dichterbij kwam. Lois zei: we moeten hier weg en ik zei: nee, dat kan niet als we weg gaan dan rent de geest weer achter ons aan! Maar Ninou zei: wacht eens we moeten hier wel weg, we moeten Bo en Liz nog vinden. We renden de boomhut uit en pakten de fietsen en fietsten weg. Maar opeens hoorden we weer gezang. We gingen veel harder fietsen. Maar opeens zagen we de auto van die enge man. Ninou zei: hey kijk, de auto van die enge man. Bo en Liz moeten hier ergens zijn. We legden de fietsen neer en renden naar de auto. Toen we er waren zagen we Bo en Liz. Alleen, ze zaten vastgebonden. Ninou zei: we moeten heel stil zijn... We liepen er zachtjes heen en maakten ze los en we fietsten heel hard weg en we kwamen weer veilig thuis!

Eline: Inbreker

Het was een donkere nacht. Ik was aan het slapen, En ik word ineens wakker. Ik hoor namelijk geritsel beneden... En ik hoor sirenes naar naar mijn huis toekomen! Mijn vader roepte me, er is een inbreker! En de politie is er al, en we hoorden de politie naar binnen komen. Ze zagen de boef en pakten hem en het was mijn oom! Waarom zou hij dat nou doen? De politie nam mijn oom mee naar het bureau. Ze gingen hem ondervragen, maar de reden wil hij niet zeggen... Gemaakt door Eline

Céline: De pop van Lisa

Lisa kreeg op haar derde een pop. Ze was er erg blij mee en speelde elke dag met die pop. 9 Jaar later wou ze de pop niet meer, dus wou haar vader hem weggooien. Maar de bak was net opgehaald dus reed hij naar de vuilnisbelt. Toen hij thuis kwam, was het al laat en lag Lisa in bed. Lisa kon niet slapen en lag klaarwakker in bed. Het was erg stil in haar kamer... Maar opeens hoorde ze gefluister: ik lig onder 2 meter afval en ik kom je halen! Lisa dacht dat het haar broertje was dus trok ze zich er niets van aan. 5 Minuten later hoorde ze weer gefluister: ik sta aan de andere kant van de stad en ik kom je halen. Lisa werd bang en kroop onder haar deken. Even later hoorde ze weer die stem: ik sta 5 straten van je verwijderd en ik kom je halen! Lisa kroop nog iets meer onder haar deken. Daarna hoorde ze weer die stem: ik ben 4,3,2,1 straat van je verwijderd en ik kom je halen! Lisa pakte haar deken en kroop onder haar bureau. Toen zei de stem: ik sta nu voor je deur en ik kom je halen! Lisa kroop nog iets meer onder haar deken. Toen zei de stem: ik sta nu voor de deur van je slaapkamer en ik kom je halen. Lisa kroop in de kast en de volgende morgen vonden haar ouders de pop midden in de kamer. Lisa lag dood in de kast.

Sylvester: Een verdwenen Panda

Er was eens een baby panda. Die baby panda woonde in de jungle met zijn vrienden en zijn vader en moeder. Maar op een dag kwam er een dierenvanger, die de baby panda had gevangen. De vader werd ook gevangen en de moeder ook. toen kwamen de vrienden van de baby panda. Dat waren Leon, Tiggi en Oli. Die openden de kisten. Eerst Pando (de baby panda), daarna papa panda en daarna mama. En de dierenvanger zat in de gevangenis, maar de dierenvanger kwam er uit en ging terug naar de jungle....

Elin: Het levende boek

Timo en Luna zijn tv aan het kijken. Het gaat over piraten aan land. Ze kijken piraten aan land tot hun moeder zegt: jongens jullie moeten naar boven. Oké mam ik ga al. Oke! Toen ze boven waren poetsten ze hun tanden, deden hun pyjama's aan en gingen in bed liggen. Hun moeder las even voor en toen probeerden ze te slapen. Op een gegeven moment hoorden ze een raar geluid. Het kwam van de zolder. Luna renden naar het bed van haar broertje. En zei we moeten gaan kijken wat er aan de hand is! Oke, maar wat als er iets gebeurt. Dat kan niet. Toen ze op de zolder trap stonden zei Timo we moeten terug denk ik. Aaaaaaaaaaaaaaaaaah. Timo draaide zich om en hij zag zijn zus in de handen van een raar boek. Hij trok aan de handen van het boek en trok de handen los van Luna. Luna was vrij en het boek lag bewusteloos op de grond. Luna pakte het boek en gooide het uit het raam en het boek lag in een plas water. Maar toen gebeurde er iets heel raars... Het boek ging in vlammen op. Na twee minuten waren de vlammen weg en ze leefden nog steeds.