

SINTERKLAAS OP SCHOOL



DOOR GROEP 7B

Op 4 december gingen we sinterklaas op school vieren.

We gingen in de ochtend naar buiten om te wachten op Sinterklaas.

Hij kwam met een legerauto. Toen ze aankwamen dacht bijna iedereen dat Sinterklaas erin zat. Toen was sinterklaas ineens in de gymzaal van de kleuters! In groep 6,7 en 8 deden we surprises.

In onze klas deden we een surprisespel.

Elk team moest zoveel mogelijk pepernoten verzamelen. Bij ronde 1 deden we een quiz. Het team met de meeste pepernoten mocht als eerste de surprises open maken. Bij ronde 2 deden we spelling; dan moest je met je team een woord die juf zei spellen. Bij ronde 3 deden we dat er een iemand op het bord moest tekenen en de rest van het team moest raden. We hebben ook twee keer buiten gespeeld want we hadden continurooster op school.

En nog een leuke film kijken. Toen het twee uur was gingen we naar huis. Het was een superleuke dag!

Nena, Sophie, Pieter, Dean

Juffrouw had ook nog een weddenschap gedaan dat als je niet had doorverteld wie jij op je lootje had, dan kreeg je een traktatie.

Sam

We kwamen de klas binnen en we zagen alle surprises. Iedereen zat te kijken van wie wie is echt alles was supermooi. Er waren echt hele leuke surprises zoals pizza's, voetbal of een voetbalschoen noem het maar op. Het was echt heel gezellig.

Paulien





GREJ OF THE DAY

Elke donderdag op school doen we Grej of the day. Dan geeft juf Eva ons een raadsel (bijvoorbeeld 'snoep van bonen') en wij moeten raden wat het is. We mogen het niet opzoeken. Als we dan vrijdagmiddag naar school komen krijgen we een blaadje. Daarop moet je schrijven wat je denkt dat het antwoord is. En er staat 'leukste feitje' en 'dit wil ik onthouden' en daar schrijf je iets op van de kleine spreekbeurt die juf Eva dan altijd geeft.

Asia, Bo



We hebben al microlessen gehad over Nelson Mandela, Marie Curie, het monster van Loch Ness, Cleopatra, chocolade, saffraan, het ijshotel, braille, de toren van Pisa, Annie M.G. Schmidt en nog veel meer.

Bram



We kijken ook altijd bij welk land of stad het antwoord past. Johan Crujff hoort bijvoorbeeld in Amsterdam. Dus dan plakken we dat kaartje vast aan Nederland.
Vigo

KNUTSELEN ✂

We knutselen elke week vrijdag. We maken iets van de week ervoor of we maken iets nieuws wat op dat moment trendig is! Laatst hebben we huizen gemaakt en daarvan was het de bedoeling dat we een soort straat voor op het raam maakten!

Liva

We knutselen op vrijdag aan het eind van de middag. Laatst hadden we huisjes met vliegerpapier gemaakt met cadeautjes en pieten. En met Halloween hebben we pompoenen gemaakt. We gaan dus veel met de tijd mee knutselen. Dat vindt iedereen leuk. Liz



KERST

Met de kerst hebben wij leuke lampjes en een kerstboom staan. Het is heel gezellig, want kerst is gewoon leuk!! Ik denk dat iedereen zich verheugd op kerst, want het ziet er al super gezellig uit.

Ninou

We hebben in de klas kerstkaarten geschreven voor eenzame ouderen. Eerst kregen we een kort lesje over eenzaamheid en daarna gingen we zelf aan de slag. We hebben de kerstkaarten zo mooi mogelijk te maken en we hopen dat de oudere mensen zich er minder eenzaam van zullen voelen! We hebben ook het adres van school op de kaarten gezet, zodat er ook kaartjes teruggestuurd kunnen worden...Spannend!



DE ALLEDAAGSE DINGEN



Bij meester Niels /juf Ellis is het fijn. Want dan helpen ze je en leer je dingen. Op elke donderdag moet ik en een paar kinderen uit de klas moeten dan mee. Dat is op verschillende tijden. En dat is leuk vind ik, want dan moet je weg als je iets stoms moet doen. Maar soms ook niet want dan ben je net iets leuks doen en dan moet je weg.

Madelief.

Er is eigenlijk er best wel veel te vertellen over de klas.

Zoals de onrust die er soms heerst. Zelfs de meest geconcentreerde mensen hebben soms een praatje. Want natuurlijk is dit groep 7, de start van de pubertijd. Maar uiteindelijk als de juf in actie komt dan is het muisstil.

Stan N.

Ik vind spreekbeurten houden erg leuk.

Je kiest een onderwerp, daarna begin je met schrijven. En als je klaar bent met schrijven, moet je het uit je hoofd leren. Je kunt op een lijst in de klas je naam en het onderwerp van je spreekbeurt opschrijven. Maar je kan het ook geheim houden voor de klas. En dan weten ze het pas als je het gaat doen.

Sinds dit jaar rekenen we in groepen: een groep met kinderen met extra instructie en in de andere groep zitten kinderen met minder instructie.

Ik zit in de groep met meer instructie, dat vind ik wel fijn want nu krijg ik extra instructie voor de rekenles. Ik kan nu ook beter de rekenles maken omdat ik nu de rekenles beter snap en ook maak ik iets minder fouten doordat ik de rekenles beter kan snappen .

Stan S.

