

dinsdag 15 november, 03.25 uur

Lief dagboek.....

Wat gaaf dat ik op 't Ruimteschip mag werken voor Sinterklaas! Dat vind ik hartstikke leuk. Daarom typ ik in mijn dagboek en print ik het uit, zodat alle hartstikke leuke kinderen van 't Ruimteschip dit kunnen lezen.

Jullie benoem ik dan tot mijn hartsvrienden en hartsvriendinnen.

Ik hou oh, zo veel van hartjes....

Ik hou hartstikke veel van hartjes....

Ik wil wel een hele werkkamer vól met hartjes of een school vol met hartjes!

Ik zou het liefst in plaats van pepernoten, hartjes strooien....

Misschien kunnen de kinderen van groep 1-2 wel iets moois knutselen met hartjes?

Het liefst mooie hartjeskronen! Een hele klas vol met hartjeskronen, daar hou ik hartstikke van. Ik hoop dat het lukt.

Ik ga nu stoppen, want ik moet nog wat verlanglijstjes ophalen hier in de buurt.

Tot gauw, liefs, Piet Michaela

