

donderdag 17 november, 01.15 uur

Lief dagboek.....

Eerst dacht ik dat ik bij de verkeerde school naar binnen was gegaan. Ik zag allemaal stoelen op de grond en de tafels stonden anders. De banners lagen plat en overal lag papier en rommel. Opeens snapte ik het! Natuurlijk! Jullie juffen en meesters hadden woensdag een studiedag! Ik snap alleen niet zo goed waarom ze zo'n bende maken, maar dat zal waarschijnlijk het nieuwe leren zijn. Dat heeft die hele lieve meester Rein zeker bedacht! Die wil dan vast dat jullie in de nieuwe school liggend op de grond gaan werken. Die lieve, lieve, lieve meester Rein... wat een gekkie toch weer... hartstikke leuk bedacht! Ik heb trouwens weer iets leuks bedacht, nu voor groep 3-4! Zouden jullie hartjes slingers willen maken en die door de hele school ophangen? Had ik al geschreven dat ik namelijk hartstikke dol ben op hartjes? Ik krijg al een beetje kriebels in mijn buik van al die hartjes....

Dikke kus Piet Michaela

