

zondag 20 november, 14.30 uur

Lief dagboek.....



Al een paar dagen heb ik last van kriebels in mijn buik. Ik ben al bij de Pietendokter geweest, hij had het over vlinders in mijn buik. Die Pietendokter is hartstikke gek.... Ik denk dat hij geen echte dokter is maar een dierendokter. Nu maar hopen dat de buikkriebels gauw over gaan. Zeg, wat zijn de hartjeskronen bij groep 1-2 toch mooi geworden! En ook die mega lange slingers door de hele school, vol met hartjes! Had ik al geschreven dat ik zoveel van hartjes hou? Daarom heb ik weer iets leuks bedacht, nu voor groep 5-6! In mijn knutselkoffer vond ik allemaal hartstikke leuke houten hartjes. Kunnen jullie op elk hartje de naam schrijven van alle kinderen van 't Ruimteschip? Ik zou het hartstikke leuk vinden als iedereen op 5 december een ketting draagt met deze houten hartjes als hanger!



Hartelijke knuffel, Piet Michaela