

Speciaal Si-Mailbericht

Van: Nicolaas
Verzonden vrijdag 18 november 2022, 01.11 uur
Aan: meester Rein van 't Ruimteschip (meesterRein@pi-mail.sint.nl)
Onderwerp: Hartverwarmend

Lieve allemaal!

verwarmend om te zien hoe gezellig het is geworden op 't Ruimteschip! Een heel verschil met afgelopen weekend. Het is nu net middernacht en ik had even tijd om op jullie school te kijken. Ik zag al wat mooie hartjes-kronen bij juf Lotte en juf Myrna in de klas, hartjes slingers door de school, gemaakt door de kinderen van groep 3-4 en heel veel hartjes in de werkkamer van Piet Michaela! Nu draag ik jullie altijd al een warm  toe, maar nu helemaal!

Even iets anders. Ik heb altijd geleerd om van mijn  geen moordkuil te maken, daarom wil ik met jullie wat delen.

Ik vraag me namelijk af, of het wel goed gaat met Piet Michaela....? Eigenlijk maak ik me wel wat zorgen.

Ik hoorde dat ze wat last heeft van buikpijn, nu maar hopen dat ze geen corona heeft. Anders moet ze in Pieten

Quarantaine. Of zou ze het te druk hebben om ook nog op 't Ruimteschip te werken? Ik zal haar maar op het  drukken dat ze niet te veel moet doen.

Maar ach, ik ga weer aan het werk. Ik moet nog van alles doen voor pakjesavond.

Nou, dag hoor!



elijke groet, Sinterklaas