

Speciaal Si-Mailbericht

Van: Nicolaas  
Verzonden dinsdag 22 november 2022, 06.54 uur  
Aan: meester Rein van 't Ruimteschip ([meesterRein@pi-mail.sint.nl](mailto:meesterRein@pi-mail.sint.nl))  
Onderwerp: Met hart en ziel

Dag lieverds!

Nou, nou, jullie hebben weer met  en ziel gewerkt! Haha, ik moet er  elijk om lachen, wat een vrolijkheid zo door jullie school met die   !Ik zag vanmorgen houten  jes, die lagen in groep 5-6. Ik hoorde dat juf Maureen er alle namen van de hele school op wil laten zetten. Zou ze soms bang zijn, dat ze al jullie namen vergeet? Of dat ik ze zou vergeten? Ha,ha, ha! Wat een grappige juf! Ik kan mijn  ophalen aan haar humor. Begrijp me niet verkeerd hoor, juf Maureen, u ligt mij erg na aan het  .  
Ha, ha, ha, als ik nu mijn e-mail bekijk, zie ik wel dat mijn  vol is van jullie!

Hup, Nicolaas, nu weer serieus. Wat heeft mijn stoomboot toch een prachtige naam gekregen he?! De Stoomboot! Als dank voor jullie meedenken heb ik limonade neergezet om te proosten. Als jullie allemaal klaar zitten met limo, kijk dan mijn speciale boodschap op het digibord.

Ik wil jullie ook nog iets mailen, waarvan ik denk dat jullie het stikke leuk zullen vinden: Jullie mogen van mij morgen, woensdag 23 november jullie schoen zetten. Ik zou het fantástisch vinden om alle schoenen bij de grote openhaard te zien staan en dat jullie daar dan met de héle school wat Sinterklaasliedjes gaan zingen. Dan beloof ik dat ik Piet Michaela de pakjes bij jullie laat bezorgen.  
Nou, toedels maar weer!

Groeten van Nicolaas