

zondag 27 november, 23.56 uur

Lief dagboek.....

Pfff...ik was om kwart voor twaalf in de nacht weer terug in Opmeer. In Hoogezand was het namelijk erg druk. Het bleek dat er een Pieten maraThON werd gehouden. Daardoor had ik meteen na vertrek al vertraging. Toen ik bij de roTONde op de AC de Graafweg kwam, was het ook druk. Aan de kant van Wognum waren ze namelijk beTON aan het storten. Daarom was ik dus erg laat terug. Jullie krijgen trouwens de groeten van de kinderen van Het Ruimteschip, grappig hé? Nou, gelukkig had ik onderweg genoeg tijd om jullie tips te lezen. Ik kreeg er wel rode wangen van hoor. Vragen om samen te spelen, samen eten, samen zwemmen, opbellen, rozen geven, verkering vragen, , trouwen, kusjes geven, knuffelen. Oh, wat zou ik dat graag doen met, oeps, nee, dat zeg ik nog niet. Ik denk trouwens dat ik misschien dan toch wel een héééééél klein beetje (boel) verliefd ben. Hihi..... Wow... nou, bedankt voor de tips. Nu maar hopen dat ik er iets van durf te doen. Zucht.....zwijmel kus van Piet Michaela

