

woensdag 30 november, 02.02 uur

Lief dagboek.....

Ik zag net op het bureau van meester Ton een briefje liggen met allemaal leuke activiteiten voor het Pietenpad vandaag! Wat ontzettend jammer dat ik nu vannacht aan het werk ben, dan kan ik niet bij jullie komen kijken bij het Pietenpad, omdat ik zometeen een paar uurtjes in het grote Pietenhuis ga slapen. Ja, ik slaap nu overdag, omdat ik in de nacht bij jullie op school aan het werk ben. Vanavond ben ik weer op 't Ruimteschip. Ik heb het super druk en zou best wat hulp kunnen gebruiken. Héél misschien zou die lieve meester Ton het goed vinden als de kinderen van groep 7-8 mij een handje kunnen helpen. Ik moet namelijk aankomende nacht een geheime missie uitvoeren. Ik wil namelijk héél graag een liefdesprieel maken! Ja, zo'n eentje met bloemen en hartjes. Ik hoop dat ik dan mijn grote liefde iets durf te vragen.... misschien om samen te spelen, te zwemmen of.....
Allerliefste meester  Ton, vindt u dat goed? Of wordt het dan te laat voor de kinderen en maken ze te veel lesuren? Ik ben er vanavond rond half 12 weer, hopelijk kunnen wat kinderen van groep 7-8 mij helpen. Liefs, Piet Michaela

