



Samen naar Samenwerking NB 4

Beste ouders,

16 februari 2023

Vanuit 'Kasteel BoniSchip' willen wij het volgende met u delen:

LEERSTERK

- **Afsluiting thema *In de Tijdmachine***

Vrijdag 24 februari 8.20 - 9.00 uur: Kijkje in de klas. Ridders, Jonkvrouwen, ons aantekenboekje en de stip. Wij zijn 4 keer wijzer!

STERK GESPREK

- **Gespreksweek.**

Maandag 6 maart t/m vrijdag 10 maart bent u via Parro uitgenodigd om in gesprek te gaan met/over uw kind.

Na afloop van dit gesprek ontvangt u van de leerkracht van uw (oudste) kind een inlogcode voor ons tevredenheidsonderzoek. Wij vragen u om uw mening. Het invullen kost een paar minuten, alvast hartelijk dank! SAMENSTERK!



SAMENSTERK

- **De Tafel Van Zes**

Wij gaan graag met u in gesprek over het reilen en zeilen bij ons op school. Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek en bijvoorbeeld VierKeerWijzer, STERK gesprek, burgerschap etc. Via Parro ontvangt u binnenkort een uitnodiging.

- **STERK bakkie**

Wij nodigen u uit om met elkaar en ons koffie/thee te komen drinken. Met als doel elkaar laagdrempelig ontmoeten en spreken! Vr 10 maart 8.30 en ma 5 juni 8.30 uur in de onderbouw hal.

GROEISTERK

- **Derde Pinksterdag vrij**

In het vakantierooster bent u geïnformeerd over de roostervrije dagen. In het kader van de school- en teamontwikkeling is dinsdag 30 mei als extra roostervrije dag ingeroosterd. Een lang Pinksterweekend!

SAMENSTERK

- **Inloopweken**

Wees welkom, voelt u zich niet verplicht, één keer inlopen is ook goed!

De volgende inloopweken staan gepland:

Di 14 maart t/m 17 maart	8.20 - 8.35 uur.
Ma 22 mei t/m 26 mei	8.20 - 8.35 uur.
Ma 12 juni t/m 16 juni	8.20 - 8.35 uur
Ma 17 juli t/m 21 juli	8.20 - 8.35 uur.



- Ondertussen: Een kleine greep uit de vele lessen, activiteiten rondom ons thema:

VIER X WIJZER In de Tijdmachine

Groep 6 en 5-6 R maken katapulten, smullen van de verhalen over de vikingen, ridders, kastelen en het kloosterleven. Werken met de keuze kaarten, veel weetjes en presentaties worden op de stip gedeeld. Kinderen komen enthousiast met speelgoed, materialen en onderzoekjes van thuis naar school.

Groep 3-4 RS en groep 4 Boni leert de komende tijd alles over ridders en kastelen! Zelf kastelen bouwen, geld maken en zelfs een schild ontwerpen met een eigen familiewapen. We verkennen de Middeleeuwen door zelf een echte ridder en jonkvrouw te worden. Van ringsteken in de gymles tot elegant dansen tijdens muziek. Alles van deze magische tijd komt voorbij en om het thema helemaal compleet te maken, bezoeken we ook nog is een echt kasteel! Kortom, er komt genoeg voorbij om onze themamuur te vullen en te leren over deze geweldige tijd!

In groep 5 leren we alles over de Middeleeuwen: over het leven van ridders in kastelen, over de tijd van de Vikingen en hoe zij leefden, over hoe het leven in een stad in de Middeleeuwen was en het leven in een klooster. We weten nu ook wie Bonifatius en Karel de Grote waren en hoe je een drakkar bouwt. En we gaan op bezoek bij een echt kasteel.

In de groepen 3 staan de volgende vier vragen centraal:

* Wie wonen er in een kasteel? * Waarom werden kastelen gebouwd?

* Wat voor werk werd er in een kasteel gedaan en door wie? * Waar woonde je in een kasteel?

De aandacht tijdens dit thema ligt vooral op het uitbreiden van de woordenschat. Deze woordenschat kunnen de kinderen gebruiken tijdens het spel in de verschillende kastelen in de klas. Ook hebben de kinderen een stoer lied geleerd over Ridder Pim, dat ze vol overgave mee zingen. De opgedane kennis mogen de kinderen presenteren op de stip voor de klas. Als kers op de taart bezoeken alle groepen 3 deze periode kasteel Radboud, waar ze zelf kunnen ervaren hoe het was om in de Middeleeuwen te leven.

De kinderen van de groepen 7-8 R en 8 zijn enthousiast bezig met de kaarten van dit project. Vooral de variatie in opdrachten wordt gewaardeerd! We zien al mooie VOC-schepen, er zijn aflaten gemaakt, er is een toneelstuk bedacht en zelfs ons volkslied is herschreven! Daarnaast is groep 8 vol bezig met de open dagen van het Voortgezet Onderwijs. Een leerzame en leuke tijd!

In alle kleutergroepen leren we van alles over kastelen, ridders, jonkvrouwen en het leven in en om een kasteel. We bouwen grote en kleine kastelen, spelen in het zand met de ridders en het kasteel. In alle klassen is een groot kasteel te vinden waarin de ridders naar hartenlust strijden om de jonkvrouw. Een bezoek aan kasteel Radboud in Medemblik vergroot de betrokkenheid (waar mogelijk) nog meer. Ook worden de kringactiviteiten in dit thema uitgevoerd. Kortom: het sprankelt en spettert in de groepen 1 en 2.

Floris wil graag trouwen met prinses Emma, maar Emma trouwt alleen echte ridders. Hoe wordt Florius een ridder? Hoe ziet een ridder er uit? Wat doet een ridder? Wat heeft een ridder nodig? Waar woont een ridder en hoe ziet het er daar uit?

Groep 7 zit volop in de gouden eeuw en de tachtigjarige oorlog. De kinderen werken enthousiast aan de keuze kaarten. Er worden o.a. VOC schepen gebouwd, er wordt een specerij proeverij gehouden en nog veel meer leerzame activiteiten rondom het thema. We zijn ook op bezoek geweest naar de Boterhal. Dat was ook een hele leerzame en interessante excursie, waarbij we zelfs een echt kanon mochten laden en archeologisch onderzoek moesten doen naar scheepswrakken uit de VOC tijd.

Ze zijn goed bezig! Vriendelijke groet namens team en kinderen BoniSchip,
Marinda, Anja en Rein