

Maria-Bernadette school

Groep 8b

Ons laatste jaar op de basisschool...

02-02-2022



Online open dagen

Ik schrijf over de doe-dag van het Wiringherlant omdat het een interessante en leuke ervaring was. We deden een escape room. Als eerst worden er 3 groepjes gemaakt van ongeveer 5 kinderen. Daarna krijgt elk van de groepjes een envelop met een vak erop. Ook zien ze een grote doos met snoep erin, maar er zit een 3 cijferslot op. In elke envelop zit een verschillende opdracht. De een moet met een wiskundige formule een boom tekenen, de ander moet met skittles regenboogkleuren maken. Zodra ze die klaar hadden verdienen ze een puzzelstuk. En als al die puzzelstukken samenkwamen, vormden ze een som. En met die som konden ze het slot openen.

door **Stan Nipshagen**

We hadden laatst een doe-dag van de Dijk. We gingen toen sporten. We moesten toen een tweetal maken en sportoefeningen doen. We gingen toen van alles doen zoals opdrukken, buikspieren en met een bal oefeningen. We gingen toen ook techniek/creatief doen. Toen moesten we een poppetje maken en het moest gaan bewegen. Mij lukten het niet zo goed maar wel een beetje. We gingen ook nog mens en maatschappij doen. Dat was ook wel leuk maar weet niet zo goed meer wat we toen deden.

door **Stan Schuurke**

Het was heel leuk we deden een open van de Dijk. We gingen Geschiedenis, techniek en sport doen. Zelf vond ik sport het leukste. We gingen met geschiedenis een kaartspel maken wat echt heel lastig was. En met techniek gingen we een poppetje maken, was echt leuk! En sport moesten we in groepjes. Ik gingen met Sophie. We moesten omstebeurt een opdracht doen. Ik vond het een hele leuke dag.

door **Paulien Ruiter**

De open dagen van de dijk.

Het was heel goed geregeld en het was super leuk. We hadden techniek en geschiedenis. Met techniek moesten we een lopend poppetje maken met een kurk en paperclips en met geschiedenis moesten we fotos uit knippen en op een papiertje plakken. Ik vond techniek het leukst. De leraren waren ook heel aardig. Ik heb een goede indruk gekregen van de dijk. Ik denk dat ik hier naar toe ga volgend schooljaar

door **Marijn Wester**



Handvaardigheid

Juf annemieke is super lief en creatief en kan goed knutselen.

We hebben potten gebakken, nat gevilt en droog gevilt met een naald, vissen gemaakt van klei en bij de sinterklaasopdracht dan moest je met bierdopjes en touw vormpjes maken en daarover ging aluminiumfolie. Je moest met een stift over het touw en de bierdopjes en dan kreeg je een leuk effect. En nu gaan we met 2 groepen om de beurt, want anders werden het te veel kinderen en was de juf niet de verstaan. De ene groep gaat dan spelling of citos maken of iets anders terwijl de andere groep handvaardigheid doet en we hebben ook een workshop gehad samen met groep 7 met isolatieschuim. Dat gaf een troep !. en daarvoor hebben we corvee die moet bijvoorbeeld alle verfbakjes schoon maken als we geveerd hebben of de vloer vegen enz dit was mijn stukje.

door **Madelief Avondrood**

We hebben een handvaardigheid juf en ze heet Annemieke. Haar lessen zijn vaak erg leerzaam. De eerste keer toen we een les hadden gingen we vissen maken. Het was heel erg leuk om te doen, want als ze gebakken waren mochten we ze verven. Om 11 uur gaan we naar de aula, En dan geeft juf Annemieke uitleg. En dan moeten we aan de slag. Soms zijn het makkelijke dingen om te maken maar soms ook niet. Zoals laatst moesten we azijn ballen maken. Die moesten we natvilt en droog vilt. En we moesten er met een naald vormpjes van maken. Toen prikte er ook iemand in haar vinger. Niet heel fijn maar ja.

door **Sophie Dudink**



Ik vind handvaardigheid heel leuk. We hebben voor het eerst een docent. En we doen het niet in ons eigen lokaal maar in de aula. In het begin waren we met groep 8B en groep 8A samen. Nu is dat niet meer zo, omdat het te druk werd en te luid. Dat vind ik wel jammer, want nu hebben allebei de groepen minder tijd. We doen veel leuke dingen met handvaardigheid. Laatst hebben we bolletjes met wol gemaakt. Dan moet je met een naald in het bolletje prikken. Uiteindelijk krijg je een bolletje daar gaan we dan iets van maken met meerdere bolletjes ik ga een konijn maken. Ik geef handvaardigheid nu een 8,7 vanwege de tijd.

door **Liz Kogler**

Vanaf het begin van het jaar doen we elke vrijdag handvaardigheid met juf Annemieke. We doen bijna elke week iets anders. De eerste keer hebben we vissen van klei gemaakt. Het was een leuk maar moeilijk werkje, eerst moest je twee halve bolletjes maken en dan in elkaar doen dat er geen lucht in zit. (anders ontploft je vis in de oven) Bij mij lukte dat niet zo goed. Als je dat gedaan had moest je een klein gaatje maken om de lucht eruit te halen. Daarna kon je alles toevoegen wat je wilde. bijv. Vinnen, ogen en vele andere dingen. Als het de volgende week gebakken was kon je ze gaan verven. Dit vond ik eigenlijk de leukste les. We hadden ook hele andere leuke lessen gehad. Nu zijn we bezig met schapenwol, we waren eerst bolletjes aan het maken met zeep, water en azijn. De volgende week hebben we het met een naald en gekleurde wol gedaan. Eigenlijk was de bedoeling dat je de vorige twee bolletjes had gebruikt. Voor bijvoorbeeld een sneeuwpop een panda of andere dingen. ik heb die bolletjes niet gebruikt, omdat ik bedacht had om een sleutelhanger te maken. Ik heb een klein paddenstoeltje gemaakt alleen die is nog niet af. ik moet alleen nog het stammetje afmaken en dan is het klaar. Ik ben echt heel tevreden over hoe het is gelukt!

door **Asia Lubarska**

Onze knutsel juf heet juf Annemieke. We konden maar een keer per week knutselen. En het duurde 45 minuten per keer. Een paar weken geleden hadden we potten gekleed. We kregen uitleg en dan konden we beginnen. Eerst moesten we de lucht er uit halen. Dat deden we om de klei te gaan slaan zo sla je de lucht er uit en dan wordt het plat. Dat is de onderkant. Daarna moesten we hetzelfde doen, maar dan in plaats van plat maken moet je een sliert maken. Als we de sliert hebben gemaakt doen we het erop. Doe dat totdat je het hoog genoeg vindt. Je moest het glad maken met een mesje en dat vond ik best moeilijk en het kostte veel tijd. Ik vond het moeilijk, omdat het de pot dunner maakt en als het te dun wordt dan knalt hij. Als je het glad hebt gemaakt moet je een soort pot lijm erop doen en dat heet klei slib. Als dat af is dan moet je het gaan verwarmen met een droger. Als dat af is mag je vormpjes maken en dan kon juf Annemieke hem bakken op 1060 graden. En dan had je een pot gebakken. En dat was het met pottenbakken.

door **Pieter Brinkman**



Elke vrijdag krijgen we handvaardigheid alleen het laatste jaar hebben we les van juf Annemieke. Ze bedenkt elke keer wel weer iets creatiefs bijvoorbeeld: kleien, handpoppen maken voor de kinderboekenweek, sinterklaas opdracht, en een soort van wol maken. Er is vaak lol in de bieb waar we handvaardigheid hebben. We hebben eigenlijk gescheiden klassen (Ik zit in groep 8) maar met handvaardigheid zijn we met elkaar (groep 8a en groep 8b). Het is wel veel leuker dan alle andere jaren, want het is gezelliger. De opdrachten zijn niet altijd even leuk, maar dat houd je met alles. De meeste opdrachten zijn echt heel leuk.

Soms helpen de meesters ook (eigenlijk heel vaak). Vaak is het best wel grappig, want vaak gaat er iets mis zoals ik die m'n diadeem/haarband in het water met azijn laat vallen.

Aan het einde van de handvaardigheidles kiest meester Joost of meester Niels wie er corvee heeft dat is wel wat minder leuk maar het hoort er bij.
The End



door **Sam Duncker**

Sinds ik in groep 8 zit, krijgen wij handvaardigheidsles van een juf, juf Annemieke. En dat doen wij met de hele groep, 8A en 8B. Ik zit in 8B. Sinds kort zijn onze groepen opgedeeld in kleinere groepen, want anders is het echt te druk. Wij doen dit op de vrijdagochtend. De eerste groep gaat om half 11 knutselen, tot kwart over 11. En dan gaat de tweede groep, die gaat van kwart over 11, tot 12 uur knutselen. Wij knutselen in de bibliotheek van onze school. Bij het knutselen doen wij echt super veel leuke dingen zoals: een vis maken van klei, en dan de vis schilderen. Na de handvaardigheidsles hebben 3 mensen van groep 8A corvee en 3 mensen van 8B corvee. En als je corvee hebt dan moet je de grond vegen en de tafels schoonmaken. De meesters hebben een lijst waarop staat: wanneer moet hij/zij. Iedereen komt een keer aan de beurt.

door **Boudewijn de Raad**

CITO toetsen

In een bepaalde week hebben we cito (een Cito week). In die week hebben we elke dag een Cito, het gaat om bepaalde vakken zoals: rekenen, spelling, begrijpend lezen en meer, de week daarna als je je Cito's nog niet af hebt dan moet je ze afmaken.

De cito geeft ook aan wat voor niveau je hebt. Ik vind het zelf heel spannend om die cito te krijgen en te maken want je weet niet of het antwoord goed of fout is en het is wel heel speciaal die cito. Ik doe zelf ook heel lang over een cito, want ik denk er te veel over na en ik denk ook een beetje te moeilijk terwijl het helemaal niet zo moeilijk is. Een deel van de cito's maak ik bij meester Niels, want meester Joost heeft corona. Sommige kinderen hebben de cito van rekenen al af en de andere hebben de cito van begrijpend lezen weer af maar ik niet, ik heb het best moeilijk met de cito's. Thuis denk ik er ook wel een beetje over na en soms heb ik ook stress, want ik ben bang dat ik heel veel fout doe. Sommige dingen sla ik ook over en dan probeer ik het de volgende dag te maken, maar met rekenen heb ik echt last en begrijpend lezen gaat nog wel.

door **Ninou Brugman**

Herinneringen

Ik was tijdens de laatste week van de zomervakantie heel zenuwachtig van wat ik kon verwachten in groep 8. Ik vind school heel leuk en ik had gewoon heel veel zin in groep 8. En nu ben ik er en heb ik zoveel leuke dingen meegemaakt! Bijvoorbeeld: Het schoolreisje naar Duinrell, we gingen toen in de Splash. We waren helemaal nat! Ik heb in De Waterspin, wel 8 keer achter elkaar er ingezet! Laatst hebben we een escape room van De Dijk gehad (dat is een middelbare school). Dat was ook zo ontzettend leuk! We werden in groepjes verdeeld, wij hadden een vak dat we een skittles regenboog moesten maken! De skittles moeten dan op regenboog kleur op de rand van een bord gelegd worden, en dan doe je er heet water bij en wacht je, probeer zelf maar eens! We hadden nog heel veel skittles over dus hebben we die lekker opgegeten. We hebben ook nog met de klas een kerstmis video gemaakt, iedereen wist wat hij/zij moest zingen en dan stapte we gewoon de video in! Ik had een rap stukje dus had ik een zonnebril opgedaan en een koptelefoon om mijn nek heen! Ik kan nog heel veel dingen zeggen maar dit wordt wel erg lang! Ik wil nog een ding zeggen en dat is: Geniet van school! :)



door **Liva van der Linden**

Gymles geven

Dit jaar mochten alle kinderen uit onze groep gymles geven. Je mocht dan kiezen of je alleen of met iemand samen ging. Dan ging je iets uitkiezen om te doen met gym. De vrijdag voor de gym moest je een briefje inleveren. Daarop moest staan wat je ging doen en welke dingen je nodig had. Op donderdag ging je de gymles geven, ik deed dat met Sophie. We deden het James Bond spel. Dat was heel leuk om te doen, omdat normaal moet je zelf gymmen. Ik vond dat heel leuk om te doen en ik vond het ook leuk dat andere kinderen les gaven.

door **Nena Gielink**



Ik ga het hebben over gym. Wij mogen bij gym een eigen gymles geven. Je mag zelf kiezen wat voor gym je wil geven. Je moet wel op tijd een blaadje geven aan Meester Marco. Op dat blaadje staat wat je nodig hebt en wat je voor gymles geeft. Je hebt bijvoorbeeld een box nodig, dan neemt meester Marco een JBL box mee. We hebben vorige week gehoord dat Meester Marco op 1 Maart weg gaat. Hij gaat naar een andere school om gymles te geven. Dat vinden wij heel jammer, want Meester Marco die doet ook mee met trefbal enzo en hij is erg fanatiek. Alleen op Donderdag mogen we eigen gymles geven. Ik heb zelf eigen gymles gegeven met Boudewijn. We gingen bankenvoetbal spelen. Dat is je hebt in elke hoek een bank in het midden staan pionnen. En je moet proberen in een tweetal mensen af te maken en er komen steeds meer mensen erbij als je af bent. Dat was mijn nieuwsbrief stukje over gymles geven.

door **Vigo Berkhout**



Schoolreisje Duinrell

We gingen dus naar duinrell met groep 8a, 8b groep 7. Het was super leuk, want er waren achtbanen de splash rodelen de dragonfly en er waren vliegtuigen. Zoveel dingen om op te noemen we deden in de bus een bingo. Ik zat naast Marijn en hij is wagenziek en ik ook een beetje. Mijn moeder ging mee dat was echt super leuk en me meester ging samen met mij en mijn moeder. Ik ging met me moeder in een karretje en me meester ging samen met Vigo in een karretje. Me gym meester ging ook in de dragonfly. Het was echt super leuk het was op 1 Oktober op de verjaardag van Stijn. Ik had snoep mee en andere kinderen ook. Ik had drinken mee en iets te veel snoep gegeten. Ik was super moe na het schoolreisje en andere kinderen waren ook super moe. We gingen op de terugweg weer een bingo doen en weer alles het was te makkelijk.



door **Bram van der Made**

1 Oktober was het schoolreisje dag. We gingen naar duinrell en het was geweldig! Ik ging daar van alles doen. Ik ging met Pieter en Stan door het park lopen. We gingen eerst in de draaimolen, maar niet zomaar een draaimolen, maar een hele hoge en grote draaimolen. Toen ging alleen ik in de hoge vliegtuigjes. Pieter en Stan gingen in de botsauto's. En daarna zagen we hele hoge glijbanen. Dat waren van die glijbanen waar je met een matje van af moet dat was echt gaaf, want we renden naar boven en toen we boven kwamen waren we helemaal moe. Toen gingen we brood eten. En ik had stroopwafel mee die ging ik delen. We gingen nog naar het sprookjes stukje dat was ook leuk. We gingen ook met een water slee van een hoge toren glijden. Toen ging ik voor de brug van de plas staan en ik was kletsnat. Toen gingen we naar huis. Dat was mijn stukje.



door **Dean van der Vlugt**
