

Bijdrage groep 3

Vorige week woensdag kwam een kunstenaar, Alexandra, in onze klas een creatieve workshop geven. De kinderen hebben dingen geleerd over de Nederlandse geschiedenis. Hierna mochten zij in groepjes op een groot vel papier tekenen wat Nederland kenmerkt.

De kinderen hebben hier zelf korte stukjes over geschreven.



*we gingen op een heel groot papier tekenen
Hermès*

*beste ouders we hebben op een heel groot blad getekend
en dat was heel leuk.*

Sem



*alexandra ik vond het leuk om met jou te teekenen
Jack*



*alexandra en ik gingen woensdag een huis tekenen
op een heel groot blad en dat was heel leuk
Morris*



*alekxsandra ik vint mooi je bloem en mooi je jurk
doeg
Lara*

*ik hat geknutseld met stift dat was heel leuk alxsandra
Dex*



*in de klas kwam een juf
zij leerde ons tekenen wat nederland kon
planten en klompen maaken
Marlou*



*wij heben op een groot blat geteekent met stift en waskrijt en dat was heel leuk
Veerle*



*we heben op een grot blat getekent met stiften
en met waskrijt en het was heel leuk
Liv Collet*



*alasondraa ik fon het leuk om te tekene
ik hat de needelantse flag gemaakt
Jaron*



*ik heb een ferfoerboot getekend
Manu*

*alexander ik heb gesezt dat de baas van ruslant heel streng was
ik heet simon
ik heb een huis gemaakt met bloemen*